

KENIA 2018



Geliefde broeders, zusters vrienden en vriendinnen.

Februari 2018

Een vriendelijke groet aan u of jullie allen.

We mochten weer prachtig werk doen in Nairobi, Mombassa en in West Kenya. We waren met zijn vieren (Johan, Linda, Marc en Ineke). we verbleven in een lief huisje vlakbij onze vrienden Harrison en Flo Airo. Hierdoor werd het vervoer een stuk makkelijker. Zij brachten ons naar de projecten die we bezochten. We hebben twee opvanghuizen voor de criminele jongeren bezocht. Wat een trieste verhalen hoor je daar. Jongens, die veelal door slechte gezinsomstandigheden op straat leven, stelen en opgepakt worden door de politie en in zo'n rehabilitatiecentrum terecht komen. De tweede opvang die wij bezochten was twee weken geopend. Hier waren 113 jongeren. We zagen de kinderen met oude vieze kleding. Ze hebben één set kleding, meer hebben ze niet. Sommigen droegen maar één schoen, anderen hadden die geen eens. We mochten de kinderen en de leiding ook bemoedigen door ze over de Heere Jezus te vertellen en toe te zeggen dat alle kinderen een Bijbel, een broek, shirt, schoenen, ondergoed, zeep en vaseline kregen! Verder hebben wij de school mogen bezoeken in de Sloppenwijk die Marc en Ineke al langere tijd maandelijks sponsoren dankzij de opbrengst van de kledingbeurs die zij trouw organiseren. Iedere dag ontvangen deze inmiddels twee honderd kinderen eten en drinken. De school groeit doordat er ook eten is! Het is geweldig om te zien dat er iedere dag zoveel kinderen gevoed kunnen worden, ook mochten we hier getuige van zijn toen wij aankwamen. Wat een bewondering hebben wij voor alle docenten die er dag in dag uit voor deze kinderen zijn en dat op vrijwillige basis doen! Wat een Liefde stralen ze allen uit! Zij proberen ook ouders voor deze kinderen te zijn, omdat veel van die kinderen wees zijn en op school wonen en dus nooit vader of moeder liefde ontvangen. Als ze ouders



hebben is deze liefde vaak ver te zoeken door de grote stress die de ouders ervaren vanwege de armoede. Marc en Ineke

mochten die school toezeggen dat er stapelbedden gemaakt worden en dat er matrassen komen zodat ze hun eigen bed hebben en niet meer met vier kinderen in één bed hoeven te slapen. Marc en Ineke bezochten ook hun vrienden in Narok en gingen met hen de bush in om de arme gezinnen te bemoedigen met een broodje, water, een sticker of een Bijbel. Ook mochten zij zingen en bidden met hen. Prachtig om deze mensen zo blij en dankbaar te zien. Ook mochten Marc en Ineke hun "dochter" die Tabitha heet ontmoeten in het weeshuis. Het was heerlijk om haar in hun armen te sluiten ook al was het maar voor een korte tijd! We mochten het vrouwenproject van Pastor Evan en zijn vrouw Respera bezoeken. Er was veel voorbereiding aan vooraf gegaan door deze meer dan honderd vrouwen. Wij werden allen met gezang en enthousiasme verwelkomd! Wat is dit project toch enorm gegroeid en wat zijn de levens van deze vrouwen veranderd sinds ander half

jaar. Doordat er iedere maand steeds andere vrouwen gesponsord worden, hebben zij hun eigen bestaan opgebouwd en kunnen ze met hun talenten in hun behoeften voorzien. De een maakt tassen, de ander sieraden, weer een ander verbouwt zijn groente. Wat een prachtige vrouwen zijn dit en zo vol van vertrouwen op de Heere! We hebben met elkaar de Heere groot gemaakt, gezongen, uit de Bijbel gelezen en Bijbels uit mogen delen. Ook konden we de vrouwen en al hun kinderen een heerlijke maaltijd aanbieden. Wat geweldig om de Heere krachtig te zien werken in de levens van al die vrouwen ieder met hun eigen verhaal.



Deze reis mochten we ook twee dagen genieten van rust en zee in ons mooie verblijf in Mombasa. Johan sprak een aantal keer op de Bijbelschool voor de kinderen en voor het team. We mochten genieten van een prachtig strand en Gods mooie schepping! Als laatste hebben we de vuilnisbelt te Dandora bezocht. We hebben een prachtige dag gehad. Dat klinkt raar maar het is echt zo. De situatie is minder grimmig dan vorig jaar. Wij werden meegenomen naar een gebouwtje, wat staat aan de voet van de vuilnisbelt. Wij werden door zeventig kinderen verwelkomd! Die kinderen wonen op en rondom de vuilnisbelt. Iedere week is er een Bijbelclub is voor deze kinderen. Ze horen het Woord van God en zingen maar krijgen ook te eten en te drinken omdat dit thuis vaak niet het geval is. Die kinderen zongen ook liedjes voor ons en ze dansten. Ook konden ze een Psalm uit hun hoofd opzeggen. Wat waren ze trots! Ook konden we met de jeugd praten die veelal crimineel zijn en op de vuilnisbelt wonen. Ze slapen onder een grote tractor of onder een stuk karton. Mooi om met hen in contact te komen en hun verhalen te horen. We mochten veel Bijbels brengen. Iedere zondag is er op de vuilnisbelt ook een kerkdienst.



Broeder Johnson en de oudere voorganger Peter zijn dagelijks te vinden tussen deze jeugd en hebben een goede band met hen. We zijn met een aantal van deze jongeren de vuilnisbelt opgelopen. Heel indrukwekkend om de vele verhalen te horen van deze jongeren. Aan het einde konden we het Evangelie delen met deze jongens en hebben met hen gezongen en gebeden aan de voet van de vuilnisbelt. Een jongen vertelde aan Marc de rede waarom de situatie niet meer zo grimmig is: Gods Woord dringt het laatste jaar door in hun hart en daardoor veranderen zij! We zijn dankbaar met dit project. De Heere God heeft nog een groot plan en we zien duidelijk dat de Heilige Geest in hen ook levens verandert! Ineke vertelde hen dat ze een Parel in Gods Hand zijn. Johan is met Harrison naar West Kenya geweest om voorgangers les te geven. Harrison had dit al lang op zijn hart. Zijn stam is uit dat gebied. Wat prachtig om te beleven dat je als gelovigen in de Heere Jezus broeders en zusters van elkaar bent. Dat bemoedigt ons steeds weer! Wij kijken terug op een prachtige reis waarin de Heere Jezus voor ons uitging! We zijn ook dankbaar dat de Kenianen, waar we mee samenwerken elkaar steeds beter leren kennen en vertrouwen. Alles gaat door als wij weer naar huis gaan en dat maakt ons enorm blij en dankbaar! We zijn dankbaar dat velen van jullie met ons mee gegaan zijn met jullie voorbede. Liefs van Johan, Linda, Marc en Ineke.

