

**Liturgie van de (online) kerkdienst op
Eerste Kerstdag 25 december 2020 om 9.30 uur
in de Hervormde Kerk te Lexmond**



Thema: Niet alleen

Voorganger: ds. P. Vroegindeweyj

Organist: Anton Langerak

Zang: Zanggroep + kinderen t/m 12 jaar

Mededelingen van de kerkenraad (*Er wordt ons o.a. verteld waarvoor we in deze dienst onze gaven geven en voor wie we voorbede zullen doen*)

Stil gebed (*Moment voor een persoonlijk gebed om ons voor te bereiden en om stil te worden voor God.*)

Votum en groet (*De dominee spreekt namens ons allen uit dat we van God afhankelijk zijn en hij groet ons in Zijn Naam.*)

Zingen:

Stille nacht, heilige nacht! (Weerklank 133)

1. Stille nacht, heilige nacht,
Davids Zoon, lang verwacht,
die miljoenen eens zaligen zal,
wordt geboren in Bethlehems stal,
Hij, der schepselen Heer,
Hij, der schepselen Heer.

2. Hulploos Kind, heilig Kind,
dat zo trouw zondaars mint,
ook voor mij hebt Ge U rijkdom ontzegd,
wordt Ge op stro en in doeken gelegd.
Leer me U danken daarvoor.
Leer me U danken daarvoor.

3. Stille nacht, heilige nacht,
vreed' en heil wordt gebracht,
aan een wereld, verloren in schuld;
Gods belofte wordt heerlijk vervuld.
Amen, Gode zij eer!
Amen, Gode zij eer!

Lezing van de geloofsbelijdenis

(een korte samenvatting van wat we – met alle christenen – geloven; dit is de basis)

Zingen Psalm 75 : 1

U alleen, U loven wij;
Ja wij loven U, o HEER;
Want Uw naam, zo rijk van eer,
Is tot onze vreugd nabij;
Dies vertelt men in ons land,
Al de wond'ren Uwer hand.

Gebed (We vragen of God ons een goede dienst wil geven en wil helpen om de Bijbel te begrijpen door de Heilige Geest.)

Schriftlezing: Lukas 2: 1 – 20 uit de Kinderbijbel bij de HSV

* * Kom
L A T E N
WIJ AANBIDDEN
die
Koning
xxx mirthe mourik

Collecte

(Omdat we blij zijn met deze dag en dienst, mogen we iets teruggeven aan God; het geld is bestemd voor hulp (diaconie) en het werk in de gemeente. In de kerk is de collecte bij de uitgang. Thuis kunt u een bijdrage overmaken via GIVT of een overschrijving.)

Muzikaal intermezzo (John van Eck en Erika de Valk)

'Quia respexit' (Bach)

Vertaling: Want Hij aanschouwde de nederigheid van zijn dienares: ja zie, van nu af aan spreken alle geslachten mij zalig. (Luk. 1:48).

Kinderen tot en met groep 3 kunnen nu naar de kinderdienst gaan en komen na de preek weer terug.

Verkondiging van de kerstboodschap

Thema: **Niet alleen**

(De dominee legt het Bijbelgedeelte uit en laat zien wat dat voor ons betekent.)



Zingen: Een koning is geboren (vers 1, 4 en 5)

1. Een Koning is geboren,
een Koning, een Koning,
een Koning is geboren,
heb je 't al gehoord?
Hij kwam op aarde wonen
als baby'tje zo klein;
voor alle mensen, ook voor jou
wil Hij de Koning zijn.
2. Waar is Hij dan geboren,
die Koning, die Koning,
waar is Hij dan geboren?
Ik denk in een paleis.
O, nee, die Koning die ik ken,
de machtigste van al,
die kwam niet in een mooi paleis,
maar in een arme stal
5. Hoe kan ik Hem dan vinden,
die Koning, die Koning,
hoe kan ik Hem dan vinden?
Weet jij misschien de weg?
Die koning is dichtbij je,
je hoeft niet ver op reis;
vraag Hem in 't kribje van je hart,
dan wordt het een paleis,
dan wordt het een paleis!





Kindermoment

Zingen: Eeuwenlang geleden

Eeuwenlang geleden in een donker dal
zochten herders naar een kindje in een arme stal.
Nog maar pas geboren, al zo lang verwacht
en er zongen engelenkoren door de nacht.

Ze zongen:

*Gloria gloria, voor het kindje klein en teer.
Gloria gloria voor de allerhoogste Heer.*

Eeuwenlang geleden was ik er niet bij,
Maar het wonder is gebleven ook voor jou en mij.
Want datzelfde kindje uit die arme stal,
eren wij nu als de Koning van 't heelal.

Wij zingen:

*Gloria gloria, voor het kindje klein en teer,
Gloria gloria voor de allerhoogste Heer. (refrein 2x)*

Dankgebed en voorbeden (*We danken God voor Zijn boodschap en bidden voor elkaar en anderen.*)

Slotlied: Ere zij God (luisterlied)

Ere zij God, ere zij God in de hoge, in de hoge, in de hoge.
Vrede op aarde, vrede op aarde, in de mensen een welbehagen.
Ere zij God in de hoge, ere zij God in de hoge.
Vrede op aarde, vrede op aarde, vrede op aarde, vrede op aarde.
In de mensen, in de mensen een welbehagen,
in de mensen een welbehagen, een welbehagen.
Ere zij God, ere zij God in de hoge, in de hoge, in de hoge.
Vrede op aarde, vrede op aarde, in de mensen een welbehagen.
Amen, amen.

Zegen (*God belooft dat Hij met ons zal gaan in ons leven van vandaag en de komende dagen*)

Na de zegen wordt het ingestudeerde lied van het koor uitgezonden.



Als u vragen of opmerkingen hebt naar aanleiding van deze dienst, kunt u contact opnemen met ds. P. Vroegindewij (dspv@solcon.nl, 0347-340515/0614205676).

VREDE

- OP -

ARDE

