



Liturgie bij de trouwdienst van:



S J O E R D

en

M A R I Ë T T E

5 oktober - 13.15

Voorganger: F. Tumolo
Muzikale begeleiding: Praiseband All in One

Wij geloven dat God ons bij elkaar heeft gebracht en willen Hem in deze dienst hiervoor dank brengen en vragen om Zijn onmisbare zegen over ons huwelijk. En wat ontzettend fijn dat jij daarbij aanwezig bent!

We beseffen dat we ons in een gemêleerd gezelschap bevinden, met verschillende gebruiken. Maar we willen vooral benadrukken dat te doen waar jij je goed bij voelt. Zittend of staand, handen omhoog of gevouwen, zingend of stil: als het respectvol is, is het is goed.

Binnenkomst bruid en vader

Welkom en opening met gebed

Breng ons Samen - Opwekking 737

U roept ons samen als kerk van de Heer,
verbonden met U en elkaar.

Wij brengen U lof, geven U alle eer:
eendrachtig, veelstemmig en dankbaar.

Jezus is Gastheer en nodigt ons uit:
waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis!

Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest
die alles gelooft en verdragt.
Streef naar de gaven die God aan ons geeft:
veelkleurig, verschillend en dienstbaar.
Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar:
liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt.

Breng ons samen, één in Uw naam.
Ieder is welkom hier binnen te gaan.
Samen, één door de Geest;
verbonden in liefde, die U aan ons geeft.

U roept ons samen voor Woord en gebed,
als deel van uw kerk wereldwijd.
Wij bidden om vrede, verzoening en recht;
gebruiken met vreugde de maaltijd.
Wij breken het brood en verstaan het geheim,
om samen uw kerk en van Christus te zijn.

Breng ons samen, één in Uw naam.
Ieder is welkom hier binnen te gaan.
Samen, één door de Geest;
verbonden in liefde, die U aan ons geeft.

Wij belijden één geloof en één Heer;
zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer.
Heer, geef vrede die ons samenbindt.
Vader, maak ons één!
Wij belijden één geloof en één Heer;

zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer.
Heer, geef vrede die ons samenbindt.
Vader, maak ons één!

Breng ons samen, één in Uw naam.
Ieder is welkom hier binnen te gaan.
Samen, één door de Geest;
verbonden in liefde, die U aan ons geeft.

Breng ons samen, één in Uw naam.
Ieder is welkom hier binnen te gaan.
Samen, één door de Geest;
verbonden in liefde, die U aan ons geeft.

Huis van wonderen

Dit huis is vol aanbidding
Dit huis is vol van prijs
Waar elke demon siddert
Waar men Uw naam belijdt

Dit huis is vol genezing
Met harten vol geloof
U heeft de volle aandacht
U heeft het laatste woord

Kom en leef in de naam van Jezus.
Kom en leef in de naam van Jezus.
Dit is een huis van wonderen.
Breng het allemaal aan de voet van Jezus.
Allemaal in de naam van Jezus.
Dit is een huis van wonderen.

Opstandingskracht is hier nu.
Uw bloed vloeit door ons heen.
Uw Koninkrijk wint altijd.
Verslaat het graf nog steeds.

Kom en leef in de naam van Jezus.
Kom en leef in de naam van Jezus.
Dit is een huis van wonderen.
Breng het allemaal aan de voet van Jezus.
Allemaal in de naam van Jezus.
Dit is een huis van wonderen.

'k Geloof dat U beweegt hier.
'k Geloof dat U nog spreekt hier.
God, ik geloof: U werkt hier.
Alles voor goed.
Ik richt mij naar de hemel.
God, ik ontvang Uw visie.
God, ik geloof: U werkt hier.
Alles voor goed.

Kom en leef in de naam van Jezus.
Dit is een huis van wonderen.
Breng het allemaal aan de voet van Jezus.
Allemaal in de naam van Jezus.
Dit is een huis van wonderen.

Psalm 150 - vers 3

Looft God, naar Zijn hoog bevel,
Met het klinkend cimbelspel;
Looft Hem, op het schel metaal
Van de vrolijke cimbaal;
Looft den HEER; elk moet Hem eren,
Al wat geest en adem heeft;
Looft den HEER, die eeuwig leeft;
Looft verheugd den HEER der heren!

Vul dit huis met Uw glorie - Opwekking 815

Vul dit huis met Uw glorie
Vul dit huis met Uw glorie
Vul dit huis met Uw aanwezigheid
Want alles is door U, en alles is tot U
Openbaar aan ons Uw heerlijkheid

Heilig, Heilig, Heilig is de Heer
Jezus, is Koning
Breng hulde geef Hem eer

Vul dit huis met Uw glorie
Vul dit huis met Uw glorie
Vul dit huis met Uw aanwezigheid
Want alles is door U, en alles is tot U
Openbaar aan ons Uw heerlijkheid

Heilig, Heilig, Heilig is de Heer
Jezus, is Koning
Breng hulde geef Hem eer

Vul dit huis met Uw glorie
Vul dit huis met Uw glorie
Vul dit huis met Uw aanwezigheid
Want alles is door U, en alles is tot U
Openbaar aan ons Uw heerlijkheid

} 2x

Preek naar aanleiding van:

1 Korinthe 13:4-13 (HSV)

4 De liefde is geduldig, zij is vriendelijk, de liefde is niet jaloers, de liefde pronkt niet, zij doet niet gewichtig, 5 zij handelt niet ongepast, zij zoekt niet haar eigen belang, zij wordt niet verbitterd, zij denkt geen kwaad, 6 zij verblijdt zich niet over de ongerechtigheid, maar verheugt zich over de waarheid, 7 zij bedekt alle dingen, zij gelooft alle dingen, zij hoopt alle dingen, zij verdraagt alle dingen. 8 De liefde vergaat nooit. Wat dan profetieën betreft, zij zullen tenietgedaan worden, wat talen betreft, zij zullen ophouden, wat kennis betreft, zij zal tenietgedaan worden. 9 Want wij kennen ten dele en wij profeteren ten dele, 10 maar wanneer het volmaakte zal gekomen zijn, zal wat ten dele is, tenietgedaan worden. 11 Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, dacht ik als een kind, overlegde ik als een kind, maar nu ik een man geworden ben, heb ik het kinderlijke tenietgedaan. 12 Nu immers kijken wij door middel van een spiegel in een raadsel, maar dan zullen wij zien van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik ten dele, maar dan zal ik kennen, zoals ik zelf gekend ben. 13 En nu blijven geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste van deze is de liefde.

Psalms 136 - vers 1 en 26

Looft den HEER, want Hij is goed;
Looft Hem met een blij gemoed;
Want Zijn gunst, alom verspreid,
Zal bestaan in eeuwigheid.

Geeft den God de hemels eer;
Lof zij aller scheps'len HEER;

Want Zijn gunst, alom verspreid,
Zal bestaan in eeuwigheid.

Huwelijksvoltrekking met geloften en inzegening

Psalms 134 - vers 2

Heft uwe handen naar omhoog,
Slaat naar het Heiligdom uw oog,
En knielt eerbiedig voor Hem neer;
Looft, looft nu aller heren HEER.

Gebed om zegen - Lied 710 - aangepast (staand)

Zegen hen op de weg die zij nu gaan.
Zegen hen op de plek waar zij gaan staan.
Zegen hen in alles, wat U van hen verlangt.
O God, zegen hen alle dagen lang!

Vader, maak hen tot een zegen;
ga hen niet voorbij.
Regen op hen met Uw Geest, Heer,
Jezus, kom tot hen
als de Bron van leven,
die ontspringt, diep in hen.
Breng een stroom van zegen,
waarin U zelf steeds mooier wordt voor hen.

Trouwtekst

Kolossenzen 3:14-17 (HSV)

14 En kleedt u zich boven alles met de liefde, die de band van de volmaaktheid is.
15 En laat de vrede van God heersen in uw harten, waartoe u ook in één lichaam geroepen bent; en wees dankbaar.
16 Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen, in alle wijsheid; onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht, met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Zing voor de Heere met dank in uw hart.
17 En alles wat u doet met woorden of met daden, doe dat alles in de Naam van de Heere Jezus, terwijl u God en de Vader dankt door Hem.

Overhandiging van de Trouwbijbel

Gebed

The Blessing

The Lord bless you and keep you
Make His face shine upon you and be gracious to you.
The Lord turn His face toward you and give you peace.

Amen, amen, amen,
Amen, amen, amen.

May his favor be upon you and a thousand generations
And your family
And your children
And their children
And their children

May His presence go before you
And behind you, and beside you,
All around you.
And within you.
He is with you.
He is with you.

In the morning, in the evening.
In your coming and your going
In your weeping, and rejoicing
He is for you.
He is for you.

Amen, amen, amen,
Amen, amen, amen.

Uitgeleide met muziek

Na de dienst is er gelegenheid het bruidspaar te feliciteren.