

Samenvatting preek n.a.v. H.C. zondag 46

Lezen: Lukas 15:11-23 en Romeinen 8:12-17

Zondag 46

Vraag 120: Waarom heeft Christus ons geboden God aan te spreken als: "Onze Vader"?

Antwoord: Christus wil meteen bij het begin van ons gebed in ons het kinderlijk ontzag en vertrouwen op God wekken, wat de basis voor ons gebed is. God is immers door Christus onze Vader geworden en Hij zal ons nog veel minder onthouden wat wij met waar geloof van Hem vragen, dan onze vaders ons aardse dingen weigeren¹.

¹ Matt. 7:9-11; Luc. 11:11-13.

Vraag 121: Waarom wordt hieraan toegevoegd: "Die in de hemelen zijn"?

Antwoord: Daarmee leert Christus ons over de hemelse majesteit van God niet op een aardse manier te denken¹, en van Zijn almacht alles te verwachten wat wij voor lichaam en ziel nodig hebben².

¹ Jer. 23:23, 24; Hand. 17:24-27. ² Rom. 10: 12.

Thema: Onze Vader, in de hemel

Intro: Wat roept het woord 'Vader' op?

In het algemeen:

Als jong kind: mijn vader kan alles.

Naar volwassenheid toe: mijn vader is ook niet alles.

Als volwassene: Weer meer waardering en begrip.

Wel verschil in vaderbeeld. Kan ook ernstig beschadigd zijn...

God als Vader

In het Oude Testament zeldzaam (Ps. 103:13, Mal. 1:6).

Door Jezus nadrukkelijk: 'Mijn Vader', 'Uw (hemelse) Vader, 'Onze' Vader.

'Vader' en niet 'Broer' of 'Vriend' (namen voor Jezus), om verhevenheid te laten doorklinken. (H.C.: *Kinderlijk ontzag op te wekken*.)

'Vader' en niet 'God' of 'HEERE', om de persoonlijke band te beseffen. (H.C. *vertrouwen op God te wekken*).

Het is niet de vraag of het *mag*, het is een *gebod*.

Hoe is God onze Vader?

Vanwege de schepping (Adam als zoon van God)?

Door de breuk, de zonde kun je dat niet zómaar zeggen.

In N.T. klinkt daarom ook 'U bent uit uw vader de duivel' (Jezus in Joh. 8:44) of 'kinderen des toorns' (Paulus in Ef. 2:2).

H.C.: *Onze Vader door Christus geworden*.

Aangenomen kinderen. In de doop is de adoptie getekend.

Zie ook uitleg doopformulier: 'Van onszelf kinderen op wie de toorn van God rust'. In de doop (in de Naam van de Vader) belooft de hemelse Vader Zijn zorg voor aangenomen kinderen. Opdat Hij ook als Vader erkend en geloofd wordt.

Deze Vader kenmerkt Zich door ontfermende liefde, ook bij 'verloren' zonen en dochters (Hosea 11, Luk. 15).

Onze Vader

In heel het gebed, klinkt het meervoud 'ons' en niet het enkelvoud 'mijn'.

Natuurlijk gaat het ook om een persoonlijke geloofsband. Bij persoonlijke nood en strijd kan ook 'mijn' klinken (Gethsémané, Matt. 26:42). Maar de regel voor het gebed is 'ons'. Hij is Vader voor al Zijn kinderen die daarom ook bij elkaar horen. Die het belangrijkste met elkaar delen, namelijk in Christus deze God als Vader te hebben. Dat vraagt elkaar als broers en zussen te zien, met en voor elkaar te bidden en zo met elkaar te leven. Dwars door alle verschillen en structuren heen. (Gal. 3:28).

Belemmeringen bij de naam 'Vader'

Aardse vaders wekken niet altijd kinderlijk ontzag en vertrouwen. De één is dominant (en ontoegankelijk). De ander is afwezig of afwachtend. In aardse vader kun je teleurgesteld worden.

God als Vader is dan verwarrend of zelfs bedreigend. Als er diepe beschadigingen zijn in de kindertijd die een leven lang kunnen doorwerken.

Daarom God als 'Onze Vader *in de hemel*'. (Vraag/antwoord 121)

Meer bewogen dan aardse vaders. Soms ook moederbeeld van troost en bescherming (Jes. 49:15,16; Matt. 23:37). Als aardse vader teleurstellen, kán het te maken hebben met eigen beperkingen. De hemelse Vader is zo wijs, machtig en goed dat Hij nooit tekort schiet. Hij belooft het goede te geven, het kwade te weren of te doen meewerken ten goede!

Zijn almacht staat in dienst van Zijn Vaderschap.

Tenslotte

Déze Vader is ons kinderlijk ontzag en vertrouwen ten volle waard.

Door Hem zó aan te roepen, wil Christus dat ook in ons uitwerken.

Om in dat besef Hem te danken en te bidden, persoonlijk én met elkaar.

Enkele vragen om over na te denken of met elkaar te bespreken:

1. Welk beeld roept 'vader' bij u/jou op?
2. Waarin is de hemelse Vader anders dan 'gewone' vaders? Wat zeggen de moederbeelden (Jes. 49:15,16; Matt 23:37) over Hem?
3. Hoe bent u/jij gewend om God aan te spreken? Verandert deze leerdienst daar iets aan?
4. Is het hardop bidden van het 'Onze Vader' helpend om het *onze* meer te beseffen?