

## **Samenvatting preek n.a.v. H.C. zondag 52 (1)**

Lezen: Mattheüs 4:1-11 en Jakobus 1:1-12

### **Zondag 52**

Vraag 127: Wat is de zesde bede?

Antwoord: En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Dat wil zeggen: Wij zijn van onszelf zó zwak, dat wij zelfs geen ogenblik kunnen standhouden<sup>1</sup>, en bovendien houden onze doodsvijanden - de duivel<sup>2</sup>, de wereld<sup>3</sup> en ons eigen vlees<sup>4</sup> - niet op ons aan te vechten. Daarom bidden wij U: wil ons toch staande houden en sterken door de kracht van uw Heilige Geest, zodat wij in deze geestelijke strijd niet het onderspit delven<sup>5</sup>, maar altijd krachtig tegenstand bieden, totdat wij uiteindelijk de volkomen overwinning behalen<sup>6</sup>.

<sup>1</sup> Ps 103:14-16; Joh. 15: 5. <sup>2</sup> Ef. 6: 12; 1 Petr. 5:8. <sup>3</sup> Joh. 15: 19. <sup>4</sup> Rom. 7:23; Gal. 5:17. <sup>5</sup> Matt. 26: 41; Marc. 13:33; 1 Kor. 10: 12, 13. <sup>6</sup> 1 Tess. 3:13; 1 Tess. 5:23.

### **Thema: Bescherm ons in verzoeking, red ons van kwaad**

#### **Intro: Mens vatbaar voor kwaad**

In 1961 was het proces tegen Adolf Eichmann.

Één van de getuigen, Yeheil – de Nur viel flauw bij het zien van hem.

22 jaar later vertelde hij de reden: Het was een méns en geen duivel of zoiets. Het greep hem aan: wat zegt dit over mij?

Een mens is vatbaar voor het kwaad. Daarom dit gebed: “Leid ons niet in verzoeking.” Breng ons niet in het mijnenveld of het moeras waarin verzoeken ons in haar greep krijgen.

De 6<sup>e</sup> bede bestaat uit 2 delen met dezelfde strekking. Niet het ene, maar het andere. Niet het gevaar van de verzoeking, maar de verlossing van het kwaad. Er is dus een gevaar. Er zijn machten van kwaad die ons bestaan bedreigen.

#### **Beproeving en verzoeking**

Beproeving/verzoeking met God en de duivel te maken (Matth. 4:1).

Beproeving is van God uit een ‘test’ om het geloofsvertrouwen te trainen en karakter te vormen. Verzoeking is een poging van de duivel/tegenstander om je onderuit te halen. Dus het doel is verschillend. We bidden het in het besef dat snoeien nuttig is, maar tegelijk dat God erover waakt dat het kwade ons niet overmant. Naar Zijn belofte (1 Kor. 10:13; niet verzoeken boven vermogen, maar met de verzoeking ook de uitkomst).

#### **1e vijand: de duivel**

In de Bijbel regelmatig genoemd, in onze cultuur past dat niet zo. Een duistere macht die liefst ongezien listig haar kwaad uitwerkt.

Soms openlijk, als een brullende leeuw (1 Petr. 5:8). In een omgeving van bruto kwaad en in christenvervolging. Op andere plaatsen als wolf vermomd als de moeder van de 7 geitjes. Bij Eva en Adam, bij Jezus in de woestijn. Ook in onze cultuur. Hij maakt gebruik van ons ‘vlees’ en machten die in de wereld spelen. Daarin wordt het kwaad zichtbaar.

## **2<sup>e</sup> vijand: eigen 'vlees'**

Niet het lichaam, maar de 'oude mens'. Het eigen ik wat het goede (van God) in de weg staat. Dat wat je niet wilt, maar toch doet (Rom. 7). In taal van de Bijbel: 'vlees' tegenover 'geest' ("de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak").

Bijv. hebzucht dat wordt aangewakkerd door veelbelovende reclames. Een ongezonde levensstijl tot schade van lichaam en geest. Een overvloed aan amusement. Veelheid aan seksuele beelden die onreine seksuele verlangens prikkelen.

Daarom elke dag bidden: "Bescherm ons in verzoeking."

## **3<sup>e</sup> vijand: de 'wereld'**

De duivel maakt ook gebruik van de machten in de wereld. Niet de wereld op zich, is een vijand. Daarin heeft God Zijn geliefde Zoon gezonden. "Zo lief heeft God de wereld gehad....". Daarvoor is Jezus gekomen als het Licht der wereld. (Joh. 8:12). Maar dat denken van de wereld dat zich tegen Christus en Zijn rijk verzet. "Als de wereld u haat, weet dat zij Mij eerder dan u gehaat heeft." (Joh. 15:18).

Is dat in onze tijd zichtbaar?

Ik denk meer en meer door progressief Nederland: gretigheid om identiteitsverklaringen in het christelijk onderwijs af te schaffen (motie 2<sup>e</sup> Kamer 5 oktober). Tendentiekus artikel over invloed van christelijk onderwijs op lesmateriaal (NRC 9 oktober). ChristenUnie om haar medisch-ethische standpunten wegzetten als een roestige auto. Buitengewoon veel aandacht voor genderdiversiteit. N.B. LHBTI'ers hebben recht op veilige omgeving in school en kerk en dat is niet altijd het geval (geweest)!

Ef. 6:12: "wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk": is de agenda van de 'Great Reset' daarvan een uiting? Het maakbaarheidsdenken en machtsdenken geeft wel te denken!

## **Staande blijven in de strijd**

Tegenover die machten staat de "kracht van de Heilige Geest". Dáárom bidden we in dit gebed. Om staande te blijven. De Geest wil ons helpen door:

1. Te wortelen in het Woord van God (Jezus zei in de verzoeking: "er staat geschreven").
2. Het gebed van Christus zelf ("Maar Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt). En nu bidt en lijdt Hij mee als hogepriester (Hebr. 4:14).
3. *Samen* sterk te staan (in gebed): "Leid *ons* niet in verzoeking..."
4. Te leven in verwachting van Zijn toekomst die al met Pasen is begonnen. (De overwinning ligt al vast en zal volkomen zijn).

*Enkele vragen om over na te denken of met elkaar te bespreken:*

1. Herkent u dat kwaad (lijden, beproeving) door God gebruikt wordt ten goede?
2. Kent u/jij je zwakke plekken in jezelf? Durft u/jij dat te delen met vertrouwde mensen?
3. Welk 'kwaad' herkent u/jij in de wereld waarin we leven? Is daar in de kerk op een goede manier aandacht voor? (Laat het gerust weten!)
4. De 'wereld' is de plaats om het evangelie te delen (Matt. 28:19) en toont ook vijandige kanten (Joh. 15:18). Hoe neemt u/jij daar je plaats in?
5. Wat hebben we als gemeente nodig om staande blijven in de geestelijke strijd waarin we leven?