



Liturgie

voor de rouwdienst voorafgaand
aan de begrafenis van

Marian den Hartog-Hofman

Geboren 8 juli 1945, overleden 2 januari 2021

Donderdag 7 januari om 11.00 uur
in de Hervormde kerk van Lexmond.

Voorganger: drs. F.J.M. van Elk

Organist: Dhr. A. Langerak

**Als Marian door haar gezin wordt binnengebracht luisteren
we naar orgelspel *Abba, Vader U alleen***

Abba, Vader, U alleen
U behoort ik toe.
U alleen doorgrondt mijn hart,
U behoort het toe.
Laat mijn hart steeds vurig zijn,
U laat nooit alleen.
Abba, Vader, U alleen
U behoort ik toe.

Abba, Vader, laat mij zijn
slechts voor U alleen.
Dat mijn wil voor eeuwig zij
d'uwe en anders geen.
Laat mijn hart nooit koud zijn, HEER.
Laat mij nimmer gaan.
Abba, Vader, laat mij zijn
slechts van U alleen.

Woord van welkom

Stil gebed

Votum

We luisteren naar het lied: *U geeft rust*

U geeft rust in mijn ziel
U geeft rust,
U geeft rust in mijn ziel

De aarde kent uw grote kracht.
Uw stem heeft haar tot stand gebracht.
En ook de zee, zo woest en diep
wordt stil voor U, die alles schiep.

Door alles heen, door alles heen.
HEER, kijk ik naar U.
Door alles heen, door alles heen.
U geeft rust.
Door alles heen, door alles heen.
HEER, kijk ik naar U.
U geeft rust in mij.

Geef mij geloof dat niet bezwijkt,
ook als de twijfel groter lijkt.
De berg, zo groot en hoog voor mij
verdwijnt in zee, de weg is vrij.

Door alles heen, door alles heen.
HEER, kijk ik naar U.
Door alles heen, door alles heen.
U geeft rust.
Door alles heen, door alles heen.
HEER, kijk ik naar U.
U geeft rust in mij.

Kijk op, laat los, vertrouw op Hem.
De storm herkent nog steeds zijn naam.
U geeft rust in mijn ziel.

In memoriam

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Schriftlezing: *Psalm 13*

1. Een psalm van David, voor de koorleider
2. Hoelang nog, HEER? Zult U mij voor altijd vergeten?
Hoelang zult U Uw aangezicht nog voor mij verbergen?
3. Hoelang zal ik nog plannen maken in mijn ziel,
verdriet hebben in mijn hart, dag na dag?
Hoelang zal mijn vijand zich nog boven mij verheffen?
4. Zie mij aan, verhoor mij, HEER, mijn God!
Verlicht mijn ogen, anders ontslaap ik in de dood,
5. anders zegt mijn vijand: Ik heb hem overwonnen,
en verheugen mijn tegenstanders zich, wanneer ik wankel.
6. Ik echter vertrouw op Uw goedertierenheid,
mijn hart zal zich verheugen in Uw heil,
ik zal voor de HEERE zingen,
omdat Hij goed voor mij geweest is.

We luisteren naar het lied: *Bid met mij*

Bid met mij in deze lange nacht.
Richt je hart op God, wees waakzaam, bid en wacht.
Wees dan stil als je geen toekomst ziet
en vertrouw op God, want Hij vergeet ons niet.

Bid met mij, nu heel de wereld lijdt.
Zoek de wil van God, bid om een nieuwe tijd.
Wees dan stil als je geen toekomst ziet
en vertrouw op God want hij vergeet ons niet.

Zoon van God, wij bidden U,
U die zelf onze weg volbracht:
houd ons vast en leid ons nu
op de weg, die wij gaan door de lange nacht.

Overdenking

We luisteren naar orgelspel: *Psalm 73, couplet 12 en 13*

'k Zal dan gedurig bij U zijn,
in al mijn noden, angst en pijn;
U al mijn liefde waardig schatten,
wijl Gij mijn rechterhand woudt vatten.
Gij zult mij leiden door Uw raad,
o God, mijn heil, mijn toeverlaat;
en mij, hiertoe door U bereid,
opnemen in Uw heerlijkheid.

Wien heb ik nevens U omhoog?
Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog,
op aarde nevens U toch lusten?
Niets is er, waar ik in kan rusten.
Bezwijkt dan ooit, in bitt're smart
of bangen nood, mijn vlees en hart,
zo zult Gij zijn voor mijn gemoed
mijn rots, mijn deel, mijn eeuwig goed.

Voorbede

We luisteren naar het lied: *Armen van oneindig*

Nu mijn wereld op instorten staat
Alle houvast mijn leven verlaat
Word ik ongevraagd gevraagd te kiezen
Houd ik alles vast of durf ik te verliezen

Zorgvuldig had ik alles opgebouwd
Deze zekerheden feilloos vertrouwd
Maar het bleek een wankel kaartenhuis
Al mijn inspanningen haalden niets uit
Ik geef mij over

Refrein: Ik val in de armen van oneindig
Hier is het veilig
U vangt mij op en omarmt mij met uw vrede
Hier begint nieuw leven

Ik heb niks meer dan een moegestreden hart
Dit is niet zoals ik het had bedacht
Nu ik hier met lege handen sta
Geef ik alles aan de God die mij nooit loslaat

Refrein

Ik geef mij over, HEER neem het over
Ik geef mij over, HEER neem het over

Als ik wegglijd uit dit aardse bestaan
Al het mogelijk door mensen is gedaan
Dan ontvangt U mij en begeleidt me
Naar een wereld waar ik eindelijk echt vrij ben

Refrein

Gebed om de zegen

**Als Marian door haar gezin naar buiten wordt gebracht
luisteren we naar orgelspel *U zij de Glorie, opgestane HEER!***

U zij de glorie, opgestane HEER!
U zij de victorie, nu en immermeer.
Uit een blinkend stromen,
daald' een engel af,
heeft de steen genomen
van 't verwonnen graf.
U zij de glorie, opgestane HEER!
U zij de victorie, nu en immermeer.

Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft,
die mij heeft genezen, die mij vrede geeft?
In zijn godd'lijk wezen
is mijn glorie groot,
niets heb ik te vrezen in leven en dood.
U zij de glorie, opgestane HEER,
U zij de victorie, nu en immermeer.

