



Nieuwsbrief van Foka van de Beek

December 2024

NUMMER 9

Slava na Boga! Prijs God!

Welkom in de kerk!

Tijdens de zondagse kerkdienst blijft de voordeur van de kerk hier in Varna altijd open. De dienst begint om 10 uur, maar meerdere gemeenteleden komen pas binnen als de dienst al begonnen is. Een gewoonte, waar ook de predikant niet aan gewend raakt, maar het lukt niet om dat te veranderen.

De deur blijft echter ook open, omdat iedereen welkom is. Ons gebouw staat midden in het centrum van de stad, dus het gebeurt regelmatig dat mensen binnenlopen die toevallig langs de kerk komen of mensen die wel op zoek waren naar een kerk, maar niet van tevoren gepland hadden naar welke precies. Zo kwam er ooit een man binnen die na de dienst vertelde, dat hij christen is, maar door zijn werk als chauffeur vaak op zondag op pad is in het buitenland. Die zondag was hij in Varna en besloot hij om eens bij ons binnen te lopen. Hij werd zeer geraakt door de preek: hij zat met een ethisch probleem en door de preek werd hij op de juiste weg gebracht. Daarna is

hij nooit meer hier in de kerk geweest, maar we zijn dankbaar dat hij juist die dag kwam en heeft ervaren dat God door de preek tot hem sprak.

Naast onze gemeenteleden en 'toevallige' bezoekers komen er ook vaak anderen onze kerk binnenlopen: mensen die op straat leven (al hebben ze vaak wel een plek waar ze kunnen overnachten) weten onze kerk ook te vinden. Sommigen komen al tijdens de kerkdienst, anderen net daarna, omdat er dan gratis koffie met soms iets er bij te krijgen is. En in de winter is het natuurlijk ook een fijne plek om even op te warmen.

Veel van deze mensen hebben psychiatrische problemen en een echt gesprek voeren met hen is vaak moeilijk. Maar we proberen hun in elk geval even aandacht te geven en soms ook wat (diaconale) hulp.

Onze gemeente is er helemaal aan gewend dat deze mensen tijdens de dienst binnenkomen, niemand kijkt hier meer vreemd van op. Graag wordt er plaats

gemaakt voor hen en met liefde koek en cake gedeeld tijdens het koffie drinken.

In Nederland verwachten we dat iedereen op tijd komt en gaat de kerkdeur vaak dicht tijdens de dienst. Dat geeft misschien een stuk rust en orde, maar daardoor kunnen mensen ook buitengesloten worden. Hier is de deur altijd open en ja, de dienst is daardoor wat rommelig en je weet niet wie er allemaal binnenkomen. Maar is dat juist niet de opdracht van de kerk: open te staan voor iedereen en het Evangelie te delen in woord en daad, ook aan mensen die misschien eigenlijk alleen maar voor de koffie komen.....



Verlof



In juni-juli ben ik drie weken op verlof geweest in Nederland en Duitsland. In Duitsland vond de tweejaarlijkse retraite voor zendingswerkers van de GZB in Europa plaats. Het was goed om mijn collega's weer te ontmoeten en kennis te maken met nieuwe medewerkers. Naast een programma met Bijbelstudie, informatie delen over ons leven en werk en gebed voor elkaar, was er ook veel ruimte voor ontmoeting. Ook al werken we in heel verschillende landen, er zijn ook veel overeenkomsten, zoals werken in een post-communistische samenleving waar mensen weinig van geloof en kerk weten en er vaak ook niet in geïnteresseerd zijn. Daarnaast het werken vanuit kleine, kwetsbare gemeenten, die vol geloof zijn en met weinig mensen en middelen volharden in een seculiere omgeving. Naast alle uitdagingen ervaren we echter ook veel zegeningen, zoals mensen die tot geloof komen en deel worden van de gemeente.

In Nederland heb ik verschillende gemeenten bezocht: zowel gemeenten die me al langer steunen, als nieuwe deelgenotengemeenten. Het waren mooie ontmoetingen die mij ook weer bemoedigen in mijn werk. Aangezien ik maar kort in Nederland was, kon ik nu niet alle gemeenten bezoeken, maar hopelijk lukt dat in een volgende verlof wel. Veel dank voor uw en jullie meeleven en de goede ontvangst!



Doop

Twee jaar geleden kwam een Duits gezin in een dorp in de buurt van Varna wonen. De moeder van dit gezin kwam met de twee tienerzonen regelmatig naar de kerk en nam ook deel aan mijn Bijbelkring voor buitenlanders. Haar man kwam uit Oost-Duitsland en was opgevoed zonder kerk en geloof, maar raakte steeds meer geïnteresseerd in de gesprekken thuis over de Bijbel. Op een gegeven ogenblik besloot hij om af en toe mee te komen naar de Bijbelkring, zodat hij aan mij zijn vragen kon stellen.

Zijn vrouw was erg blij met deze ontwikkeling, maar vertrouwde me toe dat meer dan dit er niet in zou zitten: we moesten niet verwachten dat hij ook naar de kerkdiensten zou komen. Gods wegen zijn echter anders dan de onze..... En zo kwam Nick eerst eens mee met Kerst, daarna nog een paar keer en ook nam hij steeds trouwer deel aan de Bijbelkring.

Toen zijn zoons besloten om gedoopt te worden tijdens hun vakantie in Duitsland (als kind waren ze niet gedoopt, omdat Nick dat niet wilde), zette hem dat nog meer aan het denken. Vrij snel daarna gaf hij aan dat ook hij graag gedoopt wilde worden. Na verder dooponderricht werd hij afgelopen zomer in een rivier door de predikant van Varna gedoopt. De zondag daarna legde hij samen met zijn vrouw tijdens de dienst nog een aanvullende belijdenis af, zodat ook de gemeente hiervan getuige kon zijn.



Elke zondag zijn ze als gezin nu trouw in de kerk en ook komen ze nog steeds naar de Bijbelstudie. Aangezien Nick helemaal zonder Bijbel is opgegroeid kende hij zelfs de meest bekende Bijbelgedeelten niet of nauwelijks. Voor mij ook heel leerzaam, want hij stelt vragen over dingen die voor mij vanzelfsprekend waren en dat zet mij ook weer aan het denken. En het is een bemoediging om te zien hoe graag hij meer wil leren van de Bijbel en te leven naar Gods wil.

En zij volhardden.....

'En zij volhardden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap, in het breken van het brood en in de gebeden.' (Hand. 2:42)



De afgelopen jaren is de Bulgaarse Methodistenkerk door veel veranderingen gegaan. Ruim twee jaar geleden is de internationale Methodistenkerk gescheurd. De Bulgaarse kerk is daardoor in een nieuwe internationale kerkstructuur terecht gekomen en heeft veel contacten met West-Europese kerken verloren. Alles heeft veel tijd en energie gekost, maar nu zijn de nieuwe structuren duidelijk, er is een vernieuwde kerkorde en ook zijn er voor alle taken en functies binnen de kerk mensen benoemd.

Men is blij dat de rust is weergekeerd en men weer meer kan focussen op de inhoud in plaats van op de orde.

Aan het begin van de zomer is het document 'En zij volhardden.....' gepubliceerd. De Bulgaarse kerkleiding heeft nagedacht over wat er belangrijk is voor het kerk-zijn in de huidige context. Als uitgangspunt is gekozen voor Hand. 2:42 waar het gaat om het onderwijs van de discipelen, de gemeenschap, het breken van het brood en het gebed. De kerk wil zich vooral hierop richten. In het document wordt dit kort uitgewerkt, in de loop van de tijd zal dit verder worden aangevuld.

De afgelopen weken zijn er regionale bijeenkomsten geweest om het document te presenteren en de verschillende aandachtspunten verder uit te diepen. Mijn collega uit Varna, Daniel Topalski, die tevens voorzitter van de landelijke kerk is, hield bij elke bijeenkomst een lezing over 'het breken van het brood', een predikant uit de regio over 'de gemeenschap' en ik over 'het onderwijs van de apostelen' en 'het gebed'. In mijn lezing heb ik vooral uitgediept wat er in de Bijbel verder over gebed en

onderwijs en Gods Woord gezegd wordt. Veel mensen zijn eerste generatie christenen en met name het Oude Testament is vaak vrij onbekend voor hen.

De gemeenten liggen soms ver uit elkaar, dus men ontmoet elkaar niet vaak. Deze regionale bijeenkomsten waren daarom ook een goede gelegenheid om elkaar te ontmoeten en te bemoedigen. Naast de lezingen was er een gezamenlijke lunch en ruimte voor gesprek.

In korte tijd heb ik zo ook een flink stuk van het land kunnen zien: zo was de eerste bijeenkomst ruim vier uur rijden verderop in West-Bulgarije (Pleven), en een van de andere in Ruse, in het noorden aan de Donau. Een andere bijeenkomst was in Varna zelf, in onze eigen kerk. In januari hopen we nog een bijeenkomst te hebben in de buurt van Burgas, voor de kerken in die regio.

Om mensen te helpen bij het lezen van de (hele) Bijbel wordt er zes keer per week een 'ochtendgebed' op de website van de kerk geplaatst. Volgens een rooster worden er elke dag een Psalm, een ander gedeelte uit het Oude Testament, en gedeeltes uit de Evangeliën en de andere boeken van het Nieuwe Testament gelezen. Over een van de gelezen gedeeltes wordt kort iets verteld en daarnaast wordt er een gebed uitgesproken. Verschillende predikanten van de Bulgaarse Methodistenkerk werken hier aan mee. Op zondag is er een livestream van een of meer kerkdiensten en deze zijn ook later nog terug te luisteren.

Verhuizing

Onverwacht hoop ik in de eerste helft van december binnen Varna te verhuizen. Al langer liep ik met dat idee, want het appartement waar ik nu woon ligt op een mooie locatie, maar is erg uitgewoond en vochtig.

In het hoogseizoen wordt bijna alles aan toeristen verhuurd, maar november is een goede tijd om op zoek te gaan. Op de tweede dag van mijn zoektocht was het al raak: een verzorgd en net appartement op loopafstand van de kerk in een leuke straat. Het stond leeg, dus ik kon gelijk per 29 november de sleutel krijgen.

Mijn nieuwe adres is:

Ulitsa "Tsar Asen I", nr. 30, ap. 2

9002 Varna

En over wijzigingen gesproken: de GZB heeft een nieuw rekeningnummer. Voor het steunen van mijn werk zijn de gegevens nu:

NL63 ABNA 0476 3954 29 t.n.v. GZB Driebergen o.v.v.
'BG1320 - TFC Foka van de Beek'

Van de TFC

Eer zij aan God in de
hoogste hemelen,
en vrede op aarde,
in mensen een
welbehagen.

LUKAS 2:14

Door middel van deze kaart willen we u en jou hartelijk groeten.

Samen zijn we verbonden aan Foka, aan de GZB en bovenal aan onze Hemelse Vader.

We danken Hem voor alles wat Foka mag en kan doen in Varna en daarbuiten, en zijn blij dat ze zo op haar plaats mag zitten. We bidden voor een zegen over het werk van het afgelopen jaar en voor alles dat wacht in 2025. We bidden voor vrede, ver weg en dichtbij.

Even iets over de kaart: deze is gemaakt door een gemeentelid. We hebben in onze gemeente een creatief werkgroepje. Zij maken regelmatig nieuwe kaarten, voor allerlei gelegenheden. Deze worden na het afdrukken verkocht in een kaartenmolen in ons kerkgebouw. Wilt u het origineel van deze kaarten hebben of er meer van weten, dan kunt u ons benaderen. U kunt ook kant-en-klare kaarten (met envelop) bij ons bestellen via kbdekker.everts@gmail.com. Kosten: 5 voor € 6,95, 10 voor € 13,50. U steunt daarmee natuurlijk het werk van Foka.

Gebedspunten



- Dank voor de doop van Nick en zijn kinderen en bid om zegen voor dit gezin.
- Dank dat ik zo snel een ander appartement in de buurt van de kerk gevonden heb.
- Dank voor de goede regionale bijeenkomsten en bid dat de gemeenten verder mogen groeien in geloof en zo een licht mogen zijn voor de mensen om hen heen.
- Ons gemeentelid Ilia is ernstig ziek (strottenhoofdanker). Hij heeft geen familie en inkomsten, dus de hele zorg voor hem komt op de kerk neer. Bid voor Ilia en ook voor de mensen in de kerk die zorg voor hem dragen.
- De gemeenten zijn klein en er is een tekort aan predikanten en vrijwilligers. Wilt u bidden voor meer mensen die zich geroepen voelen om dienstbaar te zijn in de kerk?

Colofon

Foka van de Beek is in 2019 door de GZB vanuit de Vredeskerk in Veenendaal uitgezonden naar Bulgarije. Ze woont en werkt in de havenstad Varna.

Hartelijk dank voor uw meeleven en gebed! U kunt uw betrokkenheid ook tot uitdrukking brengen door een gift over te maken op bankrekeningnummer **NL63 ABNA 0476 3954 29** t.n.v. GZB Driebergen o.v.v. 'BG1320 - TFC Foka van de Beek' en uw naam en adres. **NB: dit is een nieuw rekeningnummer!**

U kunt Foka ook volgen via:

www.gzb.nl/fokavandebeek

www.facebook.com/FokaBulgarije

Nieuw adres: Ulitsa "Tsar Asen I" nr. 30, ap. 2
9002 Varna

NB: graag blokletters gebruiken

GZB
Postbus 28, 3970 AA Driebergen

